

## Editörden

### *Editorial*

## Sorumluluk Zamanı!

### Responsibility Time!

Derginin üçüncü sayısı yaz rehabetinin Sonbahar telaşına dönüştüğü bir sayı olur genelde. Dergiyi zamanında çıkarabilme, olası hataları en aza indirme, hem içerik hem de biçim açısından tatmin edici bir sayı oluşturma ve sonuçta dergiyi elinizde görebilme kaygı ve çabaları diyalektik bir koşuşturma niteliği kazanır.

Sözünü ettiğimiz kaygılar temelindeki çabalarımızın başarıya ulaşmasını belirleyen önemli etkenlerden birisi yazarlarımızın Dergi'ye yazı gönderirken hemen her sayıda yayımladığımız "Yazarlar İçin Notlar" da belirtilen kurallara uymalarıdır. Bizi en çok yoran uğraş kurallara uygun olarak gönderilmeyen yazıların düzeltilmesi olmaktadır. Yazarlarımızın bu konuda gösterecekleri duyarlılık, yayımlanan yazılarında olabilecek hatalar konusundaki duyarlılıklarının gerisinde olmamalıdır.

Bu sayımızı "Ulusal Bilgi Politikası Özel Sayısı" olarak yayımlamayı planlamıştık. Ancak yeterli sayıda yazı alamadığımız için bu planımız gerçekleşemedi. Bu sayımız yine de bilgi politikası ağırlıklı bir sayı oldu. Elbette bilgi politikasını tüm boyutlarıyla ele alamadığımız için "özel sayı" nitelemesini kullanmak istemiyoruz. 3. sayının bu eksiklerine karşın "işe yarar" bir sayı olmasını umuyoruz.

Üretken uygulamacılarımızdan Selma Aslan "Ulusal Bilgi Politikası Sorunsalına Pragmatik Bir Yaklaşım" adlı tartışma makalesinde Türkiye'de şu ya da bu nitelikte bir bilgi politikasının fiilen var olduğunu savunmakta ve önemli noktanın oluşturulan görüşlerin kabul ettirilmesi yönünde çaba harcamak olduğunu öne sürmektedir.

Doç. Dr. Yaşar Tonta, ağ aracılığıyla bilgi hizmetleri verme politikasını hem "içerik" hem de teknolojik açıdan irdelediği "Türkiye'de Bilgi Hizmetleri ve İnternet: Temel Sorunlar ve Politika Geliştirme" adlı makalesinde bu konuda Türkiye'de yapılan çalışmaları gözden geçirmekte ve bazı önerilerde bulunmaktadır.

Dr. Nazlı Alkan, üniversite kütüphanelerinin ulusal bilgi politikasındaki yerine ilişkin durumu Türkiye ölçeğinde “Üniversite Kütüphaneleri ve Ulusal Bilgi Politikası” adlı makalesinde değerlendirmektedir.

Ülkemizin arşivcilik alanında belirli bir yere sahip Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün yayıncılık faaliyetlerini aynı kurum çalışanlarından Arif Aşçı irdelemektedir.

Çeviri konusundaki boşluğumuzu hemen her sayıda dolduran Neslihan Uraz, Bo Kârre’nin Üçüncü Dünya ülkelerindeki kütüphane hizmetlerinde işbirliğine yönelik çalışmasını Türkçe’ye çevirerek sunmaktadır.

Her sayıda olduğu gibi kitap tanıtımlarımız ve haberlerimiz mesleki literatür ve gelişmeleri özetliyor.

Her yeni hükümet dönemi diğer alanlarda olduğu gibi kütüphanecilik çevresinde de büyük beklentilere neden olmaktadır. Bu dönemin Kültür Bakanlığı’nda bürokratik açıdan bir fırsat dönemi olarak nitelenmesi, geçmiş dönemlerle kıyaslanırsa, abartma sayılmamalıdır. Ancak bu fırsat bir büyük sorumluluktur da. Karar verici konumdaki kütüphanecilerin bu sorumluluğun bilincinde davranacaklarına inanmak istiyoruz. Geçmiş dönem(ler)de tepkilerimizle anlatmaya çalıştığımız yanlışları, bu dönemde gerçekleştireceğimiz doğrularla somutlaştırmadığımız sürece yönetici/karar verici konumlarda kütüphanecilerin olmasının anlamını anlamak ve anlatmak güç olacaktır. Bu dönem, kazandıklarımız ve kazanamadıklarımızla ilginç bir dönem olacağına benziyor; sorumluluk ve sorumsuzluklarımızla da.

Yeni sayıda buluşmak dileğiyle.

Bülent Yılmaz  
*Editör*