

Türk balesi ne hizmet

Masanın üstü; kâğıt; kalem ve mecmuaya konacak resimler; klişeler ve tasbih edilecek yazılarla dolu. Mecmuanın hazırlık günü olduğu için; herkes kendi branşında bir şeyler yapıyor; mecmuanın bir an evvel hazırlanmasına çalışılıyordu...

Sık sık çalan telefonlardan birine elimi uzattığımda; arkadaşım Hâmit Şairoğlu'nun eliyle karşılaştım... O da telefonu açmak için uzatmıştı elini... Biz; (sen cevap ver, yok sen ver) diye birbirimizle konuşurken; telefon da uzun uzun çalıyordu...

Ahizeyi kulağıma koduğumda; hattın öbür ucundan tatlı bir ses:

— Kadın Dergisi mi? dedi...
— Evet efendim; Kadın Dergisi; diye cevap verdim...

— Bir basın toplantısı yapıyoruz da onu haber vermek için aramıştım...

— Kim konuşuyor hanım efendi?...
— Olga Nuray Olcay - Özel Bale ve Jimnastik Dersanesi'nin bulunduğu Beyoğlu İstiklal Caddesi Sakasalim Çıkmazı 23 nu-

— Olga Nuray Olcay; «Özel Bale ve Jimnastik Okulunun» sekreteri Oya; efendim...

— Memnun oldum Oya hanım; toplantımız ne zaman?

— 3-4-967 pazartesi günü saat 18-20 arası okulumuzda olacaktır... Geleceksiniz değil mi?

— Tabii hanımefendi; memnuniyetle...

— Teşekkür ederiz efendim iyi günler...

Bir iki hisirtti ve telefonu ardından öten bir düdük sesi...

Bu konuşmadan sonra gülür seyrek bana bakan Şairoğluyla «kokteylli basın toplantısına beraber gidip toplantıdaki izlenimleri yapmağa karar verdik...

3 NİSAN 1967
PAZARTESİ...

Ve saat 18 i gösteriyordu... «Olga Nuray Olcay - Özel Bale ve Jimnastik Dersanesi» nin bulunduğu Beyoğlu İstiklal Caddesi Sakasalim Çıkmazı 23 nu-



İşte istikbalin şöhretlerinden; mini mini iki balesin...

maralı binanın 2 nci katındaki daireye girdiğimizde; bizi Madam Olga karşıladı... Güler yüzlü; sempatik bir insan Madam Olga... Beş yaşından beri bale yapan; Macaristanda tiyatro ve bale yüksek okulunu bitiren Olga Nuray Olcay; tüm davetlilerini aynı sempati ve güler yüze karşılıyordu...

Madam Olga ile konuşmamız ve basına sunulan bir bale demeti sonunda; gördük ki son yıllarda çok gelişmiş olan bale; memleketimizde de gereken değeri almaya başlamış...

İkinci Dünya Harbini takip eden günlerde; bir İngiliz reydisinin gayretiyle sadece Ankaradaki Devlet Konservatuvarında geliştirilen bale; şimdi tam bir gelişme temposu içinde ilerlemektedir... Her ne kadar dünyanın ünlü sahnelerinde Türk

balerinlerini alkışlamıyorsak da bu tempo ile devam edecek olursa; çok yakın bir zamanda ünü sınırlarımızın dışına taşıcak kadar şöhretli balerinlerimizin yetişeceğine inanmaktayız...

— 10 — 13 ve 14 nisan 1967 günlerinde...

Sezonun ilk bale resitalerini verecek olan Madam Olga; yaptığı basın toplantısında amaçlarını dile getirmeye çalıştı...

«Yıllardır iskelet halinden kurtulamayan İstanbul Opera binasının bir an önce bitirilişi hizmete açılmasının zaruri olduğunu; Türk balerinlerinin sahnelerde alkışlanmaması ile övünceğini; Türk çocuklarının baleye çok kabiliyetli oldukları ve uykularında bile sanat ile meşgul olduklarını ifade eden Madam Olga; rüyasında bile bale dersleri verdiği söylenmiştir...»

İSTANBUL'DAN AKRIYA...

ONO; bale okulundan mezun olup hacoluk yapan birçok balecin; memleketimizin çeşitli illerine bale sanatını iletmeğe çalışmışlardır... İşte bir örneği. Madam Olga'nın talebesi olan; mezun olduktan sonra; yanında asistan olarak çalışan Sunam Celener; henüz çiçeği buğdayda on günlük taze bir geliniken; koca ve vedek subay asker olarak Ağrıya tayin edilmiş ve güzeli eşini de oraya götürmekmiş...

Sunam Celener; Ağrıya gittiğinde; bir bale dersanesi kuracağını ve fahri olarak hizmet edeceğini söylerken; bir Ağrı'da eşkiyaların kol gezdiğini; kadınlarının da şalılı; şalvarlı

Röportaj :
Hâmit ŞAIROĞLU — O. Arslan BABAL
Fotoğraflar : Levent LİR



Resimde misafir sanatçı Milto Stoimenoff ve Oya Ölçen'i görüyorsunuz...

olduğunu hatırlattığımızda; — Olsun diyordu; oralarda münaveer insanlar var; oraları ile tanıştığı Yapar Yine dersane-

BALE ve DEKOR

Bildiği gibi; bale ile dekor birbirinden ayrılmayan iki unsurdur... Hatta bale ve dekor yapımlarının birleşip bir bütün meydana getirdiklerini söylemek yerinde olur... Konservatör

tuar eğretim üyesi olan Yüksek Dekoratör İncelâ Yar'ın yaptığı dekorları övmek elden gelmez...

Bale Okulu yönetmeni Balan Olga'nın da söylediği gibi; dekoratör İncelâ Yar; dekorlarında bir rüya âlemi yaşatmaktadır... Renk armonisinin meydana getirdiği bu şiirler; istikbal balerilerinin vücut armonisiyle bir olup; insanı büyülemekte...



Resimde; soldan sağa: Oya Ölçen — Tulin Oğurman ve Emel Özdel'i kavalysteriyle görüyorsunuz...