

No.

10 Mart 1967

Üns (Ankara)

# UÇ SOLiST

**Ludwig Hoelscher**

28 Şubat 1967/Alman Kitaplığı/Ludwig Hoelscher (viyolonsel), Mithat Fenmen (piyanı)/Beethoven: op. 68 la majör sonat; Reger: op. 131/2 solo süit; Respighi: adagio con variazioni; Dvorak: sol minör Rondo; Vivaldi: mi minör Sonat/.

**A**lmanyanın en tanınmış viyolonselcilerinden biri Hoelscher. Zaten sıradan biri olmadığı yayımı telifi söylemeye başladığı vakıt hemen anlaşılıyor. Ama dakikalar geçtikçe hayranlığınız değil de can sıkıntınız artıyor. Hiçbir özelliği, hattâ hiç bir güzelliği olmayan bir çaliş. Uzun zamanban biri bu kadar «tatlı» bir konser dinlememiştim. Hani pek tanınmış bir profesör olmasa Ludwig Hoelscher, blegenmediğimi söylemek cesaretini bile göstereceğim.

**İdil Biret**

1 Mart 1967/Devlet Konser salonu/İdil Biret'in resitali/Beethoven: op. 22'si be mol majör sonat; Schumann: Fantezi parçalar; Schubert: op. 90 dört İmpromtu; Franck: Prelüd, koral ve füg/.

**U**nutamayacağım bir konser oldu bu. Bazan vestiyere giderken kim çaldı, ne çaldı, niye çaldı hatırlamazsunız, bazan da etkisini aylarda üstünüzden atamayacağınız böyle bir sa-

nat olayının göbeğinde buluverirsiniz kendinizi. İdil Biret Ankaralı müzikseverlerin karşısına bu defa romantik piyano edebiyatının seckin örnekleleriyle çıktı. Otuz yaşın daki bir Beethoven, Schumann, Schubert ve Franck. Beethoven'i önce yadırgadığımı hemen söyleyiyim. Biraz sert, biraz köşeli ve biraz kuru geldi bana. Ama korser bittiği vakıt Beethoven'in bu gençlik sona, tyla romantik dünya arasındaki fark açık seçik çıkmıştı ortaya, «Mutlaka İdil Biret haklı bu yorumda, opus yirmilikayı yağlı balı, gözleri süzük calmak bir anakronizm olurdu» diye düşündüm. Schumann'ın her biri ayrı bir şiir olan küçük fantezi parçalarında ve Schubert'in İmpromptülerinde Biret'in ayakları iyice yerdelen kesilmişti. Notaların, tuşların, tellerin, teknığın üstüne çıkan, bir başka deyişle besteci ile dinleyici, arasındaki bütün maddi şeyleri insana unutturueren sahne müzisyelerden biri İdil Biret. İmpromptuların plak üzerinde bile bu kadar iyi bir icrasını hatırladığımı söylesem mübahâga ettiğimi sanmayın. Böyle bir konser verebilmek için piyanist olmak yetmez; İdil Biret gibi «yaraticı» büyük müzisyenlerden biri olmak gereki.

**B**ırkaç kelime ile de konserde dağıtılan programı dokunmak istiyorum. Filarmoni Derneği bastırmış; zaten kon-

ser de onların yararına, Beethoven'in «si minör» sonatı, Schumann'ın «fan tazi» parçaları arasında «Ağustos böceği» ile «hikâyeyin sonu», Schubert'in herhalde yeni keşfe dilmiş olan dört «empro vizasyon», u ve Franck'ın koral ve fülden müteşekkil «prelîüd» ü. Yirmi kelimelik bir metine bu kadar yanlısı siğdirilemek için gerçekten ustala olmak lâzım; afferin Filarmoni Derneğine.

**Suna Kan**

3 Mart 1967 Cuma, Mart Cumartesi/Devlet Konser Salonu/Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri/şef: Prof Lessing, solist: Suna Kan (keman)/Gluck: Iphigenia Aulis'de uvertürü; Höller: 2. keman konertosu; Reger: Böcklin siitti/.

Karl Höller bu koncer toyu ne zaman yazmış bilmiyorum. Program broşüründe de en ufak bir not yok. Eseri zaman diliminde bir yere oturtmak için çok düşündüm. Hiç şüphesiz yüzülimizin başında bir dilim, Wagner'in etki alanının içine rashyan dilimlerden biri. Yani «son romantik» edebiyatın mahsullerinden. Ama Debussy'den birkaç kromozom almış. Eserin baş tarafları bana bir parça Stravinski'nin keman koncer tosunu hatırlatı; ama ne de olsa bütünü o kadar genç, o kadar diri bir yazıdır; 1930'larda ki besteciler çok daha yenilikçi şeyler söyleyordu. Evet, düşündüm taşındım

ve bu yağılı balı koncertoyu 1910 yılının çevresine yerleştirdim. Eser bütünüyle ustaca kurulmuş. Açık seçik bir tematik örgü, iyi tımlayan bir armonik doku ve berberlikle bir orkestralayış. Rahatina düşkün dinleyicilerin nâsırına basa cağ tek bir ölçü yok. Ke man senfonik bütün için de kullanılmış ama yine de sesini duyuyor, sevimli ve cazibeli.

**S**una Kan, ilk defa seslendirdiği bu kompozisyonda her yönden başarılıydı. Pırıl pırıl bir teknik, kelimenin tam manasıyla «asil» bir ton ve son derece ifade力 bir çaliş. Sadece Cuma gecesi dördüncü bölüm biraz telâşlı gibiydi, Cumartesi günü de ufak te fel entonasyon bozuklukları oldu. Önemsiz küçük seyler. Eserden umdu gundan daha fazla hoşlandım; bunu her halde Suna Kan'ın olağanüstü çalışmına borçluyuz.

Orkestra genel olarak iyiydi. Hele Cumartesi günü. Biraz daha «çevik» olabilse, bir de üflemeye çalgılarının entonasyonu aksaması... diyeceğim ama o zaman da bizim bir özelliğimiz kalmıştır.

FARUK GÜVENÇ

