

No. 1 Nisan 1967
Vatan (Ankara)

Ankara'da önemli bir konser

Musica Nova topluluğu Siyah Orfe ve Askerin Öyküsü'nü çalacak ...

Konseri Türk Filharmoni Derneği ile Alman Kütüphanesi düzenledi

DÜNYANIN sayılı müzik topluluklarından biri olan Musica Nova, Ankara Devlet Konser Salonunda Klaus Hashagen'in «Siyah Orfe», Igor Strawinsky'nin «Askerin Öyküsü» adlı yapıtlarını çalacaktır. Ankara Türk Filharmoni Derneği ile Ankara Alman Kütüphanesi'nin düzenlediği ve 3 Nisan Pazartesi günü verilecek konserde topluluğu Ernst Huber - Contwig yönetecektir. Solistler ise şunlardır: Karl Steeb (keman), Manfred Graeser (kontrabas), Sepp Fackler (klarnet), Johannes Zuther (fagot), Manfred Lösch (trompet), Werner Michel (trombon), Richard Sohm (bateri).

«Siyah Orfe» ayrıca 31 Mart günü İstanbul'da da çalınmıştır. Aşağıda, Bülent Tarcan'ın «Orkestra» dergisinde «Yakında Dinleyeceğiniz Saheser: Histoire du Soldat» başlığı ile yer alan «Askerin Öyküsü» yle ilgili bir yazısını sunuyoruz...

1917 senesi, Birinci Cihan Harbi en kötü ve karanlık yılı olmuştur. Üç senedan beri korkunç bir azınlıkla süregelen harbin sonlanacağına dair ortada en ufak bir belirti yoktu. Savaşan milletlerin dışında kalan «ülkemizde» eski günlerin düzeye yokolmuştu. Yurtlarından kaçıp burlara sığınan artistler, bu arada kompozitörler, vesika ile verilen gıda maddelerinin nasibi almakta ötesini akıma bile getirmeyen bir halk topluluğu karşısında sanatlarının geçer akçe olmadığı anlaşılmamış değil. Fakat «yaratma zevki» de den kutsal alev, mukabele beklemeyen bir kudret olduğundan, o karanlık ve dehşetli günlerde de eserler yazılmaktı idi.

1917 senesinin önemli müzik ürünlerine bir göz atalım:

Faure; ikinci keman-piyano sonatını, Debussy; yegâne keman ve piyano sonatını, Ravel; «Le tombeau de Couperin», De Falla; «Tricorne» bale'sini, Bartok; ikinci Kuartet'ini, Honegger; «Le chant de Nigamomu», Erik Satie; «Parade» ini, Paulenc «Zenci Rapsodisi», işte bu korkunç savaş senesinde tamamlamlarıdır. Resim sanatı da duraklamamuştur. Picasso'nun «neo-klasik» devresi bu sene başlar.

Ve yine bu 1917 yılı İsviçre'ye girmiş olan Igor Strawinsky için arkaya kederli, acıklı olaylar ve hayat zorluguyla yol ayan yoksulluklar senesi olmuştur. Once elinde doğup büyülüdürdü, dadısı ölmüş, ardından Romanya cephesindeki kardeşi «Göryur» yine de tifüs'den kaybetmiştir. En fena, yurdunda kopan Kasıim İhtilali garşı devirmiştir, Rusya'daki varlıklarından en ufak bir ümit kalmamıştı. Harp hâli bitinceye benzeyordu. Bu sıkıntılı günlerde görevindeki dostlarından orkestra şefi Ansermet

ile yazar Ramuz'ın durumları da parlak değildi. Muazzam bir yanın bölgesinde ortasında her nasıl sa tutuşmamış bir adacığa benzeyen İsviçre'de orkestralar, ti-

yatolar dağılmış, yabancı memleketterden artistler gelmez olmustu. Alışıltı o nefis küçük be yaz ekmeğin yerine karne ile kilo luk francalayı bölüşen İsviçreli

ince artık mazide kalan sanat zi yafetleri hala olmuştu.

Böyle bir ortamda küçük bir kasaba meydanında bile oynana bilecek ve kolayca ilgi çekicek bir eser, o günün sıkıntılı havasında halkın oyalayabilirdi. İşte böyle bir ortamın doğurduğu eser de librettosu Ramuz tarafından yazılan ve Strawinsky tarafından kompoze edilen «Histoire du Soldat» oluyordu.

Rus Strawinsky'nin İsviçreli Ramuz ile tanışması şef Ansermet aracılığı ile 1915 de olmuş tur. Ramuz, tabiat güzellikleri ile dolu yurdunun lokal renkleri ile uğraşan kolay bir şair olmaya yanaşmamış, aksine insanlığın temel problemlerine eșilen derin bir «filozof» olmayı tercih etmiş, kişiliği ile Strawinsky'nin gözünde değer kazanmıştır.

«Histoire du Soldat» nun yarışında iki artist çok yakın bir işbirliği ile çalışmışlardır. Strawinsky'den aldığı Rusça tekstile ri kıvrak ve tabii bir Fransızca ya çeviren Ramuz, bu defa gerçek bir liberalist olarak gelişti ve kökü Rus halk masallarına da yanan konuyu yaratığı şahsiyetlerle, seytan ve prenses, her türlü folklor görünüşünden sıyrarak orijinal bir eser halinde ortaya çıkardı.

Simdi eserin yaratılışı hakkı da Strawinsky söyle yazıyor:

«Eserimin konusu Atanassief in meşhur Rus masallarından çıkarılmıştır. Bunkları Rus halk müziğine çok düşkün olan Ramuz'e tanıtınca derhal hevesine katıldı. Ancak görünüşte tamamen Rus karakteri taşıyan bu masallarda o derece benzeri bir özellik vardır ki bittin milletleri ilgilendirir. Beni ve Ramuz'u konuya gelenek de budur.»

Ramuz'a gelince o da söyle der:

«Piyesi yazarken ben Ruslaşmamış. Çünkü konu Rus'tu. Bism İsviçreli askerlerden birini sanki Rusya'nın göbeğinde imiş gibi kendi ırnaklarımızdan biri kenarına oturtmak ve ona sanki İsviçre arka çantasındaki mecburi malzemeden biri sanisini vermek üzere keman çıkarıp gal dirmak gerekti. Strawinsky'ye gitince, o da bizim bandolarda pek sevilen kornet ve trombona küçük orkestrasında önemli vaniler vermektedir.»

Boylece doğan eserde önce masali anlatan recitansa en önemli yer ayrılmamış. Müzik konünün dramatik anlarında kendini göster

Askerin öyküsü

«ASKERİN ÖYKÜSÜ» ADLI YAPITIN
BİRİNCİ BÖLÜMÜNDEN BİR PARÇA:

(Müzik çalarken, anlatıcı da bir yandan anlatır)

Şehirle köy arası,
bir askercik silacı.
Onbes günlük izni var,
nicedir taban teper...
Yürüür, ha babam yürüür,
evi tüter gözünde,
cünkü çoktanır volda.

(Müzik durduktan sonra da anlatma devam eder.)

(ANLATICI)

Eh, fena ver değil burası...
Ama bu iş de çekilmek doğrusu!

(Asker torbasını açar.)

Bes parasız, hergün yolda...
Boyle! işler iyice çıkmazda!
Ne oldu bizim Saint Joseph'in süreti?
Nasıl olur! İşin yoksa ara dur,
bir süri käğıt çıkarır torbadan,
fişekler çıkarır, bir ayna çıkarır,
peki ama, süret neyde?
İste buldu, ama daha da alttan,
çıkarrı küçük bir keman.
Bell ki külliestür bir keman,
akordu bozulur durmadan...

**SIYAH ORFE'DEN
BİR ŞİİR
Afrika**

**Amerika
üstüne**

Öyle uzak,
Öyle geride ki
Afrika.
Tarihlerin uydurduğu
Türkülerin
Yeniden kana karıştırdı.
Garip, zenci olmayan dillerin
Alıp kandan götürdüğü
Acılı türkülerin dışında
Yaşayan anilar bile yok.
Öyle uzak,
Öyle geride ki
Afrika.

Tam tamlar
Ezilmiş, eskimiş ama
Gene de bu irkın
Sisi içinden
Geliyor bu anlamadığım türkü,
Atalar ülkesine gelen
Yitik özlemleri söyleyen
Yersiz yurtsuz bu türkü.
Öyle uzak,
Öyle geride ki
Afrika'nın
Kara yüzü.

LANGSTON HUGHES

teriyordu.
Şimdî konuyu da kısaca özetliyelim:

Günlerden beri doğduğu kasa-baya doğru yol alan acaip bir er (müzik: er'in marşı) bir ara yorulup bir ırmağı kenarında dinlenmek ister ve avunmak için sirt çantasından çıkarıldığı kemancını tingirdatır (müzik: bolca çif sesli bir koncertino karikatürü). Fakat bu keman, şeytanın bile ilgisini çekecek özellikleştir. Şeytan bu sibirli sazi (ki burada önemli bir simge vasfını taşımak tâdî) ele geçirerek için elinden geleni yapar. Asker kemana karşılık eline geçirdiği bir tılsım ile yeniden yola koymulur (müzik: yenen er'in marşı). Bu tılsım sayesinde muazzam bir servet sahibi olur. Ama bu zenginlikten sonunda usanır ve onu tiksinti ile reddeder. O zaman karşısında muhteşem bir saray belirir (müzik: saltanat marşı). Orada şeytanı karşılaşır ve kemanını getirir (Devamı Sa. 5 de)