

Interpres

Parmakkapı, imam Sokak Ziya bey Han Kat 4

Tel : 44 72 34

Beyoğlu

No.

21 Mayıs 1967
Cumhuriyet (İstanbul)



RADYO - TV

ALTAN POYRAZ

Bavyera Krallığı

Batı Almanya hükümetinin dâvetlisi olarak, T.R.T. İstanbul Radyosundan arkadaşım Mete Yükselen ile iki haftaya yakın bir gezi yaptık. Gerçekten tertip edilen program, mesleki açıdan da ilginçti. Bütün radyo ve televizyon yayın birliklerinde çalışmalarını izledik. Yıllardır Sosyal Demokratların idare ettiği ülkenin başkenti Stockholm, yurt dışından son ayrılış noktam olmuştu. İki yıl sonra, sınırlarımız dışında ilk ayak bastığımız yer, hâlâ nereden geldiği belli olmıyan ihtilâlin merkezi Atina. Hava alanında bulunduğumuz zaman boyunca, Yunanlıların yüzlerinde bir şaşkınlığın ifadesi seziliyordu...

Bir öğle üzeri, ünlü Bavyera'nın başkenti Münih şehri, karakışın soğuşunu hissettiriyordu. Bahara yakın olan Nisan ayının son haftasında, bu soğuk gün bizler kadar Almanları da şaşırtmıştı. Hava alanında bizleri karşılayan sevimli rehber kız, ilk günü beldeyi tanımakla geçireceğimizi söyledi. Rose Marie gerçekten, yabancıları ağırlamasını biliyor ve bir çizgi üzerinde şakalarımızı değerlendirmesini beceriyordu. Münih, bir buçuk milyon nüfuslu, geniş alana yayılan Batı Almanyanın temiz beldelerinden biri. Orada yaşayanların tek derdi, 1972 senesinde sona erecek olan metro inşaatı. Bu yüzden trafik derdi çekiyorlar. Münih şehri 1972 yılında olimpiyatlara sahne olacak. Yeni yapmak istedikleri siteyi gezdik. Televizyon kulesine döner bir lokanta oturtmuşlar. Bir çalışmadır gidiyor: Yerin altında metro hazırlanıyor, üstüne ise olimpiyat sitesi kuruluyor. Diğer tarihi sato ve müzeleri gezdirdiler. Aklında klanlardan biri, Hitler ilk Nazi partisini Bavyera Krallığının başkentinde kurmuş. Bir ara rehber arkadaşımız, bana bizdeki turizm hareketlerini sordu. Ona güzel bir nutuk attım, sonra kendimden utandım. İkinci Dünya Savaşında bombalanan ve tekrar aynı tarzda onarımı yapılan Devlet Operasında, akşam Fidelio'yu seyrettik. O gece 2200 kişi, ünlü operayı benim gibi esnemenen seyretti. Sağ olsunlar tam ortada şeref locasına bizi kabul etmişlerdi. Koltukların verdiği rahatlık, klâsik müzik kültürümün yardımıyla de zaman zaman rüya görmemek için kendimi zor tuttum. Rose Marie operanın bitiminde, havamı anlamış olsa gerek, artistlerin devam ettiği tipik bir lokantaya götürdü. Operaya karşı haksız tutumumun üzüntüsünü Alman birasıyla unuttum. Bavyera radyo ve televizyon tesisleri, Avrupanın en son teknik gelişmeleri kapsıyor. Olimpiyatlar boyunca radyo ve televizyon hizmetlerinde kullanılmak üzere, bir peykin yapımına başlamışlar. Renkli televizyon yayınlarına en geç gelecek Ağustos ayında giriyorlar. B.R. yayının organının halkla münasebetler müdürü ile Faruk Yener dostumuzun kulaklarını çınlattık. Yabancı işçilerin beldede yoğun olması gereği ile bazı ilginç programların açılış ve kapanış anonsları İtalyanca, Rumca ve Türkçe yapılıyor. Böylece binlerce yabancı işçiye seslenmek ve özel programlar düzenlemek, Bavyera radyosunun görevleri arasında.