

No.

21 Nisan 1967

Auk

Havadis (Habemus)



PIYANIST MONIQUE HAAS

KÜLTÜRLÜ,
BİLGİLİ VE
SAGLAM BİR
VİRTÜÖZ

Monique Haas ve resitali

Bir kaç kez daha belirtmiştim açıkça .Yabancı ülkelерden yur dumuzu gelen Müzikçiler, hiç de şilse bizim orta çaptaki sanatçı larımızın erişmiş bulundukları düzeyi aşmış olmalıdır ki, konser ve resitalerinden yararla nalım. Kendilerinin alkışlama iste duyalım. Bu görüşümüz kim senin kinayacağını ummam. Eğer gerçek sanatseverlerse tabii.

Son yıllarda, öylesi sudan so listler dinlemek zorunda kaldıktı, salondan çıkmak isteği bile duyduk.

14 Nisan cuma ve cumartesi günleri Devlet Konser Salonunda, şef Prof. Lessing yönetiminin deki Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestramızın eşliğinde iki konserini, partieesi akşamı da Ankara Radyosunda bir resitalını dinlediğimiz büyük ünlü Fransız piyanisti Monique Haas, bundan sonra da aranacak ve özlenecek bir Solist olarak içten alkışları mizi kazandı.

Biz bu sağlam kültürlü, üstün teknik ve net interpretasyonlu Virtüozu, yıllar öncesindenberi tanırız. İlk dinleyişimizde bile vanlılığı yakıştıramadım bu zarif dinin aratacak bir hünerle be Piyaniste.

Sadi GÜNEZ

gendirmiştı solistliğini. Ama bu kez öylesi yüce bir müzikâne i le sundu ki çaldığı her parçayı, her mevsim yolunu gözleme iste gi aşıladı içimize.

Iki konserinde çaldığı Mozart'ın K. 488 La majör piyano, Ravel'in Sol majör piyano konser tolarını yorumlayışındaki derinliği anlaysı, tuşelerindeki akıcılık, nuanşlarındaki duyarlılık ile, ne imrendirici bir düzeyde sonatlığını gösterdi. Hele Maurice Ravel'in doruğa gelenmiş gassalak Müzik türüne ve gidi renkiliği, müzikal yoğunluğu, tüm incelikleri ve derinlikleriyle klavyede belirme hünerini ne hayranlık duydum. Mozart'ın o erişilemez incelikteki, derinliği ve genişliği olan müziğini. Monique Haas'ın Kadın Parmakları, bir minyatür, bir oya güzelliğiyle tablo gibi işledi. Yalnız birinci muvmandaki kuruluğu, yalnızlığı yakıştıramadım bu zarif piyaniste.

Cuma geceki konserde Orkestraımızın Ravel Konsertonun 9. ligindeki tökezlemelerini, Şef olale dizginleyemedi. O da sürügün arada bir... Buna karşılık Serj Prokofieff'in OP. 25 Klasik Senfonisi de Paul Dukas'ının, Büyücünün Çıraklı adlı parçasını ve özellikle Mozart'ın konsero eslığını övmeden geçmem.

Resital gelince...

On büyük etüdüyle, Chopin'in bir müzik söyleyişi bu. Ve Monique Haas, bir piyanist için her zaman yüzük sayılacak bir başarıya ulaştı. Mozart'ın La Mi nor sonatı Messiaen'in çok ılgıncı bir parçası, hepni aşan bir rütuozitare bir Fransız EspriSİyle sunulan Debussy'nin üç prelütüsü, gerekince, yüksek bir teknik için de salt ruh kesilmesini bilen V rütuza şapka çıkarması isteği uyar di içimizde Chopin'ı ruhumuzda yaştığı gibi...

Fizik yapısıyle de zarif bir varlık olan piyanist Monique Haas'ın, güçlü parmaklarına söz geçemediği pasajlar da olmuyor değil. Ama bunları, bu çapta bir sanatçı için suç değil. dalgınlık saymamız gereklidir.