

No.

9 Mayıs 1967

Havada (Duy)

İstanbul'un özel tiyatroları Ankara'da başarılı temsiller veriyor

Arena'da Anastasia

İnsanoğlunun, tüm yaşamı boyunca güzel diyip, uzun süre unutmadığı kaçı olay vardır ki. Kimisinde coktur, kimisinde yoktur ama, az olanların da değer ölçülerini kişisel kalır, öbürleri gibi. Fakat öyle şeyleleriz ki arasında bir, kafası gönülümüz onu kendi parçalayılmış gibi benimsenir ve unutulmazlığım yıllara sügürür.

Anastasia, gerek gerçek facia si gerekse kitap sayfalarına göre kişi ile bende böylesi silinmez etkiler bırakmış bir olaydır. Ve beyaz Rus Çari'nın kızı gerçek Anastasia ne denli güzel, nedolu bir yaşamın kahramanı, olursa olsun, onu sanatın erişimiyle yücelikteki atmosferi içinde canlandıran büyük İsveçli film yıldızı Ingrid Bergman'ın aktrılığında tanımakla, tüm dünyaya, asılından çok etkilenmiş tır kamışındayım. Ben de yıllar önce hayranlığla alaklıdım o filmi unutulanlardan biriyim.

İşte bu noktaya aydınık bir ışık tuttuktan sonra, su gözükmü açıkça belirmekten çekinmeyeceğim. Altan Karın'da Anastasia'sım, Ingrid Bergman'ın yım.

Sadi GÜNEL

kinden de çok begendim. Karşıında içten sarsıldım. Hiç, ama hiç bir zaman unutamayacağımı sanıyorum.

Cünkü simdiyedek değerini sahnedede yetirince ölçüme fırsat bulamamış olduğum Altan Karın'da in yaratığı, ve yaşattığı Anastasia, çok daha insan, çok daha öyküsünün kadın. Gerek dramatik gerilimi, gerekse duygularıyla, ilişkilerinede işlenmiş bir gileli kadının canıandırıyor Altan Karın'da...

Bütün mevsim boyunca İstanbul gazetelerinden övgülerini okudugumuz Anastasia'nın, ne yalnız söyleyeyim, bunca perçinli birlik içinde, aktör ve aktrisleri nin en büyüğünden en küçüğünudek bunca kavraklı, ve yoğun bir anlayışla sahneye çıkarılahi leğinini yine de düşinemiyor.

Oyunun üsttin başarısında, bu perçinlemiş güç ve sanat birtliğinin ve özellikle Abdurrahman Palay'ın rejisi anlayışının da büyük etkisi olduğu kamışında-

Marcelle Maurette, hiç kuşkusuz, tüm dünyayı yakından ilgilendirecek, durgusal yönü bol bir kanlı olayı işletmekte ustalık göstermiş. Sahneye sağlam bir yapı ile uygulamış ve iyi bir Türkçe ile dilişime çevrilmiş. Yeterince görkemli dekorlar ve kostümler içinde sunuluyor ama, çağının havasını yansıtmaktar da geni kalmıyor.

Fakat, bana öyle geliyor ki, bu ekiple bu oyuncuların gök altındaki bir arenada da oynansa, gerçekçiliğinden, etkenliğinden bir şey yitirmez.

Hiç çekinmeden, Altan Karın'da' yılın aktrisi olarak secer, öndeşapka çıkarırımdan.

Ve bu beğenimi bütün ekipten esirgemeyecek kadar, Aranacılar'a iyi not verdigini belirt-

mek isterm. Çünkü, en küçük bir sürçme ve tökezleme ile, her Anatasia'nın varlığında her an pürtülesip melodrama kaynak, ökahahaları da, gözyaşları da seyirciye batacak tampera manda olan ve kalplara dar geten bir konuyu, tek başına Altan Karın'da ta kurtaramazdı.

Ancak, tüm ekip dozunu bulduğu içindir ki, Altan imrenilecek bir sanat yüceligine erişebiliyor. Cenk Güner Dr. Serenski'de, Yıl dizi Alpar Çağrıç'e de, o göz maşteri doğallıkta oyuncularını sunabiliyorlar.

Abdurrahman Palay'in Bunin'i, Aydan Erkmen'in Varya'sı, Mete Insel'in Petrov'in, kabartma hanıta niteliğindeki doğal götünlüsü lerini haçına alıyorlar.

Sahnedekilerden her birinin yaşını aşan yazarlığım boyunca, dan kutlamı-

hiç bir tiyatroda oturmadığım, görüş ve duyuş açıları kötü bir yerden görmeme karşın, yerimin tedirginliğini bile umutacak kapıda aksına ve insancıl basınıcına kapıldığım Anastasia'yı, daha iyi koşullar altında bir kaç kez görme istegeindeyim.

On yılı aşkın süredenberi sahnede göremediğim Altan Karın'da'ın Anastasia olarak, ilk perkahahası ve hikirği, o derin sessizliğinin anımlı tutumu, görkemli «muhteşem» giysileri içindeki çekici güzelliği, sesinin etken rengi doğal davranışları, bir aktrise her yerde ün sağlayacak niteliktedir.

Arena tiyatrosu, başkentin yoğun sanat yaşamında yahn kalmasının olmakla övinebilir. Can-