



No.

23 Nisan 1967
~~Mevsim 1967~~

**Devlet Operasında
galası yapılan
başarılı bir eser**

Firago'nun Düğünü

Sahnemizde en çok görüğümüz operalardan birisi de, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünüdür. 15 Nisan cumartesi akşamı yapılan son galası, her yönden parlaklık bir gösteri oldu.

Georg Reinhartın mizansenine uyararak operay sahneye uygulayan Süleyman Güler, işini başarmış. Paul Walter'in dekorlarıyla Ursula Walter Amann'ın kostümleri göz okşayıcı durumda. Çağının özelliklerini ince likleriyle veriyor.

Karl Oehring'in Koro'yu titizlikle çalıştırıldığı, her sahneye çıkışlarının da belii oluyordu. Özellikle Kadınlar Korosu rol almaktadır bu operada.

Orkestra ile şef Prof. Gotthold Efraim Lessing Mozar Müziğinin tadını duymamızı sağladılar halçasma. Bir kaç teneke calığı bağırtısı, yaylı calılar tökezlemesi, hic saylacak seylerdi. İki kez de, sahne ile orkestranın ilişkisi kesilir gibi oldu ama, Lessingin cubuğu sarsıntıyı uzatmadı. Bu da, orkestradan çok, sahnedekilerin sucu vardı. Hele solistlerin... Buyla da pek önemsememek istemiyorum. Çünkü Mozart operası demek, salt müzik demektir. Bunda, tüm sanatçılar iyiının üstüne çıkarabilecekleri için, hoşgörülerinden uzaklaşmak yersiz bir davranış olur.

Solistlerin Saçlam Tuttuları...

Evet, sözcüğün tam anlamıyla, Figaro'nun Düğünü operasının gala oynamısında, tüm solistlerin sağlam bir tutumu vardı. Ne söylemeklerin, nasıl müzik vaptıklarını biliyorlardı. O kadar ki, partilerindeki bu aşırı güvenleriyle kendini gevsetip, hic te beklenmedik zamanlarda sürçenler eksik değildi.

Ben, bu tiyatroda güven içinde en sağlam kalabılıceğini umduğum Nevin Pere'nin versiz hevescanı ve telaşına şaştım. Geliş etekli kadın givissi için gerekli kasnağı takarken ve alabildiğine civelikleşirken, hevescanı kaçırmamasının nedenini çözemedim. Çünkü, müzik bile veterince dengeliy

Sadi GÜNEL

di. Nevin'in sahne deneyleri ve tutumu önemsenmediği için, bu küçük sarsıntı hoş göremedim. Cherubino ona çok varaşan bir roldür.

Operanın ağır yüklerinden birini tanmasına karşın, Susanna rolündeki Müfide Özgüç, hem ıslık sesi, hem de ölçülü oyuniyle bir kez daha bergenizi kazandı hakçاسına. Son yılların favorisi olma gücünü yitirmeye veceğe benzer. Sürekli olmasam dilerim.

Figaro olan Ayhan Baran'a, övgüden başka ne yakışır. Onu vermeye hiç binimin dili varmaz ama, açık seçik puslandırdığı iki yüksek sesi de sezmemezlikten gelemez. Altına takılan kulp gibi bir şebe bu. Ne de olsa değerine vakıfı yor.

Kont Almaviva'nın sevimli Özcan Sevgen'i, umulan ve istenen her şeyi verdi, gerek sesiyle, gerek oyuniyle, bahat Tekebaş, gerçekten

Kontens Almavivada Sarınlık sesiydi. Onun da gecmeyeceğim. Bu operasyonunu lünamadan rada çokça geçen Recitatiflerde de bu bulanıklığı sezdik. Owsaki, bütün konuşmalar övgüye değer niteliktevdı gala gecesi.

Necdet Biber'in Marcelina'sı, Edip Aktuganın Basilius'un çok oturmuş rollerdeki kişiliklerine ve seslerine. Ama İhsan Senol'un Bartolo'su, tılmı yunda, tedirgin eden bir ses veteransıyla geçti.

Mevsim sonuna yaklaşıken, Devlet Operası'nın dağarcıktaki oyunları yeniden sahneye çıkarılmasından vişkinler bulunabilir ama, böylesi tadi tuzu verinde müzikle sunulan her operayı, bir kaç kez üstüste görmek bile gerçek opeverleri sevindirir kanısın davam.

Bence Figaro'nun Düğünü operası, bu son galasında, her seyden önce bir Müzik Başarısı sayılıacak düzeye ulaşmıştır.



Figaronun Düğünü operasının bir sahnesinde Ayhan Baran ve Müfide Özgüç.