

Ondokuzuncu yüz yıl kapitalizminin tipik bir kalesi : BEYRUT

Beirut'u 19 uncu yüzyıl kapitalizminin son kalesi saymak mübalâgalı bir davranış olmaz. Bugün Amerika bile, Lübnan ve onun Başkenti Beirut ile mukayese edildiği zaman bir Halk Cumhuriyeti manzarası arzeder. Bu küçük ülkede hemen her şey kâr esaslı üzerine kurulmuştur. Eğitim müesseseleri bile bu kaidenin dışında değildir. Lübnan hükümeti özel okulların fiatlarında meydana gelen başdöndürücü artışlara engel olmak için çeşitli tedbirler almasına rağmen, her hangi bir sonuç elde edememiştir. Özel ana okullarının fiatları her çocuk başına yılda 200 dolar artmağa devam etmektedir. İlk okullardaki ücret artışları ise 400 dolar civarındadır. Orta okullarda ise öğrenci başına yıllık ücret artışı ortalama olarak 600 doları bulmaktadır.

Lübnan'da faaliyet hâlinde bulunan okulların hepsi özel teşebbüse ait değildir. Devletin de okulları vardır. Ancak bunlar memleketin okuma çağına gelmiş 600.000 genci için yeterli olmaktan çok uzaktır. Üstelik özel okul sayısındaki fazlalığa rağmen 120.000 Lübnanlı genç gidecek okul bulamamaktadırlar. Buna rağmen diğer Orta-Doğu ülkeleri göz önünde tutulacak olursa, Lübnan'ın eğitim alanında bir hayli mesafe kat ettiği anlaşılır. Resmî istatistikler Lübnan halkının % 89'unun

okuma yazma bildiğini ortaya koymaktadır.

Son on yıl içinde Beirut'un, nüfusunda meydana gelen aşırı çoğalma yüzünden kamu hizmetlerinin çoğu yetersiz hâle düşmüştür. Mesken sıkıntısının da önüne geçilememektedir. Aslında bu, suni bir sıkıntıdır. Hâlen Beirut'ta 7000 boş apartman daireleri bulunmaktadır. Buna rağmen kiralarda hiç bir düşüş yoktur. Diğer taraftan apartman inşaatı faaliyetleri büyük bir hızla gelişmektedir.

Bazı çevreler Lübnan'ın, komşu Arap ülkelerindeki karışıklıklar yüzünden zenginleştiğini, aslında memleket ekonomisinin sağlanıyacağını söylüyorlar. Bu iddiada bulunanları, tamamen haksız görmeğe imkân yoktur. Diğer Arap ülkelerinde, sık sık patlak veren karışıklıklar, Arap Sosyalizmi fırtınaları Lübnan'ı bu ülkelerden kaçmış, sermaye ile doldurmuştur. Diğer taraftan Orta-Doğu ülkelerinde şubeleri bulunan dünyanın büyük bankalarından çoğu şubelerini şimdi Beirut'a taşımış bulunmaktadırlar. Bunun tabii bir sonucu olarak iş hayatı da devamlı bir gelişme göstermektedir.

İş hayatındaki gelişmeye karşılık, devlet kendi payına düşen hizmetleri yeterli şekilde yürütememektedir. Orta-Doğunun en modern şehirlerinden biri ol-

Lübnan'da genellikle bütün işler kâr esasına göre kurulmuştur. Eğitimden, en önemsiz gibi görünen işe kadar her alanda "kâr" ön plânda tutulur. Aşağıda Arap ülkelerindeki karışıklıklardan kaçan sermayenin sığındığı bu ülke ile ilgili bir yazı sunuyoruz.

masına rağmen Beirut'ta kanalizasyonlar yeterli değildir ve şehir son derece kötü bir telefon şebekesine sahiptir. Akdeniz'in en güzel koylarından biri olan St. George körfezinde yüzen turistler, serin suları Beirut lâğımından akan pisliklerle paylaşmak zorundadırlar. Bu derbederliği şehrin berbat trafik düzeninde de müşahade etmek mümkündür. Lübnan Hükümetinin elinde bu gibi aksaklıkları gidermek üzere hazırlanmış plânlar bulunmasına rağmen, bu plânların nasıl ve ne zaman uygulanacağı bilinmemektedir.

Batı Almanya ile İsrail arasında ticarî görüşmeler

BONN (afp)-Federal Almanya Tarım Bakanı Hermann Hoehcherl ile İsrail Ticaret ve Sanaî Bakanı Şaim Zadok, İsrailin Brüksel görüşmelerindeki, portakal fiatları ile ilgili isteğini Federal Almanya'nın dikkate alacağı hakkında teminat vermişlerdir. İki bakan arasında cereyan eden uzun bir görüşmeden sonra Federal Almanya Tarım Bakanı, portakal fiatlarının artırılmamasının Federal Almanyanın da menfaatlerine uygun olduğuna işaret etmiştir. (a. a.)