

## BEKLENEN GENÇLİK

Hüseyin ÇETİN

Senelerden beri biz Müslüman Türk Milleti bir şeyi bekliyor, hasretini çekiyorduk. Acaba bu beklediğimiz, hasretini çektiğimiz şey neydi? Bir tek kelimeyle «Gençlik» ama nasıl gençlik.

Yüreklere millet, memleket aşkıyla çarpan, imanlı, mücahid, mukaddesatçı, maneviyatçı, faziletli, kültürlü, şuurlu gençlik, küfrün karşısında göğsünü siper ederek başta küfür olmak üzere diğer bütün şer kuvvetleriyle mücadelede azimli ve kararlı olan hiki gençlik. İşte biz bu yukarıda saydığımız vasıfları üzerinde toplayanlara Müslüman Türk Genci diyoruz.

Evet bu gençlik doğmuş, ekilen iman tohumları nihayet filiz vermeğe başlamıştır. Bu gençliğin doğmasını hazmedemiyen bazı solcu İslâm düşmanları sahte ve ucuz kahramanlar «Vahim günlerin başındayız» gibi feveranlar savuruyorlar. İşte yukarıda saydığımız gençlik doğmuş ve kendini göstermiştir. İslâm düşmanı sahte ve ucuz kahramanların kulakları çınlasın.

İşte binlerce nümuneden bir tanesi: Çanakkale'de dini, imanı, milleti içi ncan veren, kan döken aziz şehitlerimizi anmak üzere yola çıkan Üniversiteli gençlerimizin bütün dünya milletleri önünde Müslümanların göğsünü kabartacak olan örnek hareketleri. 17.1.1966 Cuma akşamı saat 20 de M.T.T.B. dâvetlisi olarak Gemlik Vapuru ile İstanbul'dan Çanakkale'ye müteveccihen hareket eden gençlerimiz vapurda hoparlörler ile ilâhiler söylüyor, Namaz vakitlerinde hep beraber cemaatler ile namazlarını kılıyor, ve bilhassa sabah ezanından önce «Essalâtü ve selâm aleyke yâ Resûlullah..... diye selâ veriyor, hemen akabinde Ezanı Muhammedideyi okuyor, yine hep beraber hûş» içinde cemaatlerle sabah namazını kılıyorlar.

Çanakkale'ye geldikleri zaman İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünün genç talebeleri Cuma namazından önce vaaz vermek için vazife taksimi yapıyor, ve Çanakkale halkını yapmış oldukları vaazlarla İslâmî yoldan çeşitli mevzularda aydınlatıyorlar.

Ne mutlu hak ile batılı ayırıp, hidayete eren, İslâmın ve imanın nûrundan hissiyap olan bu genç kardeşlerimize. Bizlere bu günleri gösteren Cenab-ı Hak'ka ne kadar şükretsek, onun azameti zülcelâli karşısında ne kadar göz yüaşı döksek yine de azdır yinede.

Bütün Müslümanlar hep bir ağızdan Cenab-ı Hak'ka karşı şu duayı yapmalıyız.

Yarabbi; gençlerimizi İslâmın ve iman'ın nûrundan mahrum etme. Onları küfrün bataklığında imansızlıkla pespayeleşmekten kurtar, doğru yolu göster, hidayete eren kullarından eyle yarabbi. Amin, Amin...