

## DÜŞÜNCE ALANI

# ATATÜRK VE MÜZİK

*CHALKI-00*

YAZAN:

Sami N. ÖZERDİM

*Konservatuvar*

Kültür Bakanı Talat Sait Halman'ın, Ankara'da Konser Salonu'nda bir ilgi gecesi düzenleneceğini haber vermesi tizerine, Çağdaş Türk müziği sanatçularının gösterdiği tepki tartışmalara yol açtı. Seriatçı gazeteler işi sövgüye degen uzattılar; hiç bir müzik türüne sokulmayacak olan piyasasarkıları yazar ve çalanlar işe karıştılar. Türk babasının geçirdiği bunalım gereği olan her günüü gelişiklere rastladık; birinci sayfalarında Atatürkçü görünen gazetler, satış kaygısı ile, tartışma sütunlarında piyasaya müzikçilerine emanet ettikleri iç sayfalarında Suna Kan gibi bir değere çatılmasına gözlerini yumdular. «Alaturku cuların» ortaya sürmek istedikleri, pek doğaldır ki, Ataturk'ün «alaturka» adını almış olan müzik yansılı olduğundur. Buna şahşamak gerekiyor. Çünkü, seriatçuların dışında kalan tutucular da Atatürk'ün ilkelerini gözlemek, ortaya kendi çıkarlarına uygun bir Ataturk çıkarmak yoldadırlar.

Geçen aylar içinde Kültür Bakanı'nın uyarma amacıyla yazılmış yazınlarda yinelendiği halde, Atatürk'ün müzik konusunda düşündüklerini Cumhuriyet döneminde yaptırdıkları *«Halkevler»* Dergisin'de de okuyuculara sunmak istedik. Görüleceği gibi, bu sözlere ve eylemlere zırıca katılacak bir yorumun gereği yoktur.

14 Ekim 1925 günü, İzmir Kız Öğretmen Okulu'nda öğrenciler sorulan sorular üzerinde kendi düşündüklerini belirtirken, «Hayatta müzik lâzım midir?» sorusunu da söyle karşılıamıştır:

Hayatta musiki lâzım değil. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile elâkasi olmayan mahlakât insan değildir. Eğer mevzuabahis olan insan hayat ise musiki behemehal vardır. Musikimiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, sırru ve her şeydir. Yalnız musikinin nevi şayanı müthalâdîr. (Ata-

türk'in Söylev ve Dekiçleri, 2. cilt)

Atatürk'ün müziği ne kadar sevdigi, bu konuşmanın ilk tümcesini ikinciye bağlarken gösterdiği duyarlıktır görünüyor. Müzik gereksizdir, çünkü insan yaşamısında müzik kesin olarak vardır.

Atatürk bütün vaşımı boyunca müziği yanından ayırmamıştır. Yalnız, onun yanında bulundurduğu saz takımı idi. «Alaturkacları» konuşturan da budur. Atatürk'ün bu davranış üzerinde iki türlü düşübü nüvelibilir. Kimisi, onun saz takımı alaturka dinleyip Batı müziğini sahî vermesini bir gelişki olarak kabul edebilirler. Bizler ise, Atatürk'ü, kişisel zevklerini topluma ışılı maktan kaçınan büyük bir öz geci diye karşıyoruz. Üstelik halkı geriye baktıracak «saltanat sürmek» yolunu seçmediği ni de bu davranışla göstermiştir. Yukarıdaki sözlerinde, ne olduğunu belirtmemekle birlikte «Yalnız, musikinin nevi şayanı müthalâdîr» demesi de ilginçtir; bu, bizim anlayışımıza bağlanabilir.

Atatürk, 9 Ağustos 1928 akşamı, Sarayburnu parkında Türk harflerini, Harf devrimini müştûlaren müziğe de dokunmuştur. Hatta müzik devrinin o gece başlatıldığını söylemek gerekir. O akşam sahnedede Müümretül mehdîyye adlı Misrih bir kadın sanatçı şarâki gölemeşti. Ütede ise hâlf

Batı müziği çalınmaktadır. A tattır halka yaptığı konuşmada Misrih sanatçının sanatında başarı gösterdiğini söyle dikten sonra sunları ekler:

Fakat benim Türk hissiyatım üzerinde artık bu musiki, bu basit musiki Türk'ün çok mün keşif ruh ve hisini tatmine kâfi gelmez. (Atatürk'in Söylev ve Demeçleri, 2 cilt)

Atatürk'ün söyledikleri bu kadar değildir. Başka bir sahne de olduğu anlaşılan ve hafif Batı müziği olması gereken müziğe dikkati çekerek sözü nü sürdürür: «Bu ana kadar Şark musikisi denilen teren-nümler karşısında kansız gibi görünen halk, derhal harekete ve faaliyete geçti. Hepsi oyuncular ve sen, sâtrdir tabiatın icabatını yapıyorlar. Halka ten Türk fitratı sen, sâtrdir. Eğer onun bu güzel huyu bir zaman için farkolunmamışsa, kendinin kusuru değildir. Kusurlu hareketlerin acı, felaketli neticeleri vardır. Bunun fâriki olmamak kabahattı. İşte Türk bunun için gâmlândı. Fakat artık millet hatalarını kâni ile tashih etmiştir; artık müsterîltir artık Türk sendir»

Gericî Atatürk'ün Batı müziği —metinde geçtiği üzere medenî dünyamın musikisi— olarak dans müziğini göstermiş olduğunu bu müziğin de aslında Batı müziği olmadığı belirtenler de bulunur. Ancak söylemiştir, Ütede ise hâlf

nu Parkı'nda çalınan «Şark müziği»nin niteliği ne idi? Ayrica Atatürk, bir ulusu bütün yaşantısı ile yaşamın ta içi ne atmak isteyen büyük bir insandır. Bir müzik bilgini değil di. Müzik konusunda, toplum açısından ve toplum içinde görülenleri, sezileri olduğu aşa gida görüldüğünde belki bu sözlerime de gerek kalmaya caktır. Ne var ki Atatürk, a şâsında belirteceği gibi müzinin uzun yüzüllâr Türk toplumu üzerinde vaptığı etkiyi iyileştirerek direbilmiştir. Bu «nevîde» bir müziğin bir toplumu nasıl bir duraklığa götürdüğini görmüştür.

1930 yılının 21-24 Mart günlerinde Alman tarih yazarı Emil Ludwig'le yaptığı konuşmada, müzik devrimi konusunda düşüncelerini söyle açılmıştır:

Montesquius'un «bir mil letin musikicilikteki meyline ehemmiyet verilmese» mil leti ilerletmek mümkün olmaz» sözünü okudum, tasdik ederim. Bunun için musikiciliğe dek çok itina göstermek olduğunu görüyoruz.

Ludwig, Şark'ın anlayamadıkları tek «fennin onu müsikiciliği olduğunu söylemesi üzerine Atatürk'ü yanıtlamıştır:

Bunlar hep Bizans'tan kalma şeyledir. Bizim hakiki müsikimiz Anadolu halkından iştilâbilir.

Ludwig'in bu ezgilerin «İslâhî terâkki etirilmesi»nın olanarak içinde olunmadığını sorması tizerine ise, Atatürk:

«Garp musikiciliği bugünkü haline gelinceye kadar, ne kadar zaman geçti?» diye sormuş «Dört yüz yıl» yanıtını alıncaya söyleşileri söyle bitirmiştir:

Bizim bî kadar zaman bekleme vaktimiz yoktur. Bunu için, garp musikiciliğini almaktan olduğumuzu görüyorsunuz. (Atatürk'in Söylev ve Demeçleri 3. cilt)

Bu konuşmadada, Atatürk'ün halk müziği ile Batı teknigi konusunda açık bir yola verdiği belirtiyor.

(Devam Var)