

No.

5 Ağustos 1967

Tercüman (İstanbul)

# ÖZEL BALE TEMSİLİ, UNUTULMAZ

## BİR RÜYA GECESİ İDİ

~~28 Temmuz 1967~~  
Mehmedin hayranlığı ile seyrettik

- 5 -

Birçok şehirler gibi Paris'e de karakterini veren binalar vardır. Bütün Topkapı gibi bir saraylar topluluğu olan Louvre, Seine kıyısına kurulu Millî Meclis sarayı, Vilâyet Konağı, Paris Notre-Dame'si, büyük Fransız ölümlerini barınduran Pantheon Opera vs...

Asıl adı, Millî Opera Tiyatrosu... Millî Musiki Akademisi de içinde. Paris'in meşhur Bulvarları ortasında harikulade, güzel, yanı yoresi heykeller, kabartmalar, anıtlar, nakkışlarla dolu bir yapı. 11.240 metrekarelik bir sahaya yayılmış 1875 te, II. İmparatorluk devrinde, paraya kıyalarak lükse, sanata, zevke, debdebe ye boğularak yapılmış.

Ondan önce de Paris'te bir Opera binası vardı. 1720 de III. Ahmet tarafından gönderilen elçimiz 28. Çelebi Mehmet, bu operada bir temsil seyretmiş, döndüğü zaman da «Sefâretnâme» içinde çok güzel anlatmış:

«Paris şehrine mahsus bir oyun var imiş ki «Opere» derlermiş. Açıp sanatlar gösterirlermiş, büyük topluluk oluşturmuş... Mertebeleri sırasına herkesin mahsus oturacak yeri var. Bizi Kralın oturdugu yere götürdüler. Kırmızı kadife ile döşenmişti.

Bunun esası; bir hikâyeyi, mücessem göstermek. Her hikâyeyi bir kitap edip basmışlar. Her oyunda bir tür-



lî hikâyeyi henüz zuhur ediyor gibi gösterirler.

Bizim seyrettiğimiz oyunda bir padişah varmış. Bir başta padişahın kızına aşık olmuş, onu istemiş. Ama kız dahi bir başta padişahın oğluna aşık olmuş. Aralarında geçen serüze aynıyle gösterdiler...

Gerçi artık opera, Paris şehrine mahsus değil. (İstanbul, Taksim'deki bina 20 yıldan beri tamamlanadursun) Bize de var opera. Fakat 29 Temmuz 1967 Perşembe akşamı, çevresi Türk bayraklarıyla donatılmış Opera'da jeneral De Gaulle tarafından

Temsili,  
28 Çelebi

Türkiye Cumhurbaşkanı serefine verilen özel bale temsili, 28. Çelebi Mehmet'in hayranlığı ile seyrettiğini söylemeli yalan olmaz.

Seyrettiğimiz bale, Victor Hugo'nun 1831 de yazdığı, büyük şaheseri Notre-Dame de Paris romanından, Roland Petit'in çağdaş baleye adapteliği bir oyun. Roland Petit, romanın vakalarını ve jestlerini, istediği kadar değiştirmiştir. Bugünkü Paris sokak hayatını, yarı ortaçağı, yarı 1967 dekoru içine yerleştirmiştir. Meşhur çançıcı Kambur Guasimodo, çingenelerin kaçırıldığı kız Esmeralda ve öteki, sonusa varan ifade güçleriyle, vücut, ehre, el hareketleriyle canlandırıldılar.

Benim için, belki temsil kadar çekici, diğer bir taraf da, bu ünlü Opera sarayının yan salonlarında, koridorlarında, sofabarda gördüğüm hakiki Fransız soyutesi oldu. De Gaulle, Sunayla birlikte III. Napoleon'un locasında idi. Ve sanki bu mozayık tavanlı, mermer statülü bu koridorlarda dolaşanlar, III. Napoleon devrinin fidan boylu, endamlı rengarenk giyimli, eli yelpazeli, duruşu asaleti güzel ve zarif kadınları, nişanlı, üniformalı erkekleri idi. Kendimi bir tarihi filmin çekilişinde yanılışka girdiğim bir senaryoda sandım. Unutulmaz bir rüya geceyi idt.

Operada balenin verildiği muhteşem gala gecesinde Cumhurbaşkanı ve De Gaulle III. Napoliona at locada çiçekler içinde görüldüler.



COK BAŞARILI GEÇEN TEMSİLDEN SONRA SANATÇILAR CUMHURBAŞKANIMIZ CEVDET SUNAY TARAFINDAN SIRAYLA TEBRİK EDİLİRLERKEN.



CRİLLON OTELİNİN BAKMAKTA OLDUĞU ÜNLÜ CONCORDE MEYDANI, ORTADAKİ OBELİSKE SULTANAHMETTEKİ DİKİLTASIN BİR EŞİDİR.

### VE SATO SEYRİ:

O pera'daki gece kadar sihirli bir periler gecesiinde, ertesi akşam, Tours eivarında, Loire nehrine dökülen Cher ırmağı üzerine kemerli sütunlar salarak kurulmuş Chenonceaux şatosunu seyrederek yasadık. Etraf, anlatılmaz güzellikte bahçeler, yesilikler, köprüler... Irmağı kemer kemer katederek su sesleri üzerinde uyuyan, iki katlı bir sato. Az aşağında kocaman bir kule. Bütün bu manzara, gece karanlığında «Ses ve Işık gösterisi» (Spectacle Son et Lumière) ile gözler önüne seriliyor. Bu şatoda Catherine de Medicis, II. François, Marie Stuart, III. Hanri, Madame Duphin, türkçe çağlarda yaşamış, evlilik, düğün, aşk günleri geçirmiştir. George Sand'ın büyükannesi J.J. Rousseau'yu burada kabul etmiştir.

İşte bütün o maceraları, tarihi olayları, ışık ve ses halinde canlandırıyorlar. Sato'nun gölgesi ırıktıktan yıkıyor, iç pencelerden silüetler geçiyor, aşk fisiltuları, karı koca kavgaları, endişe, korku sesleri, öğütler, iniltiler duyuluyor. Ünlü opera sanatçıları, teypteki sesleriyle bu eski şatonun, aydınlanan bir kez asırlık hayatını canlandı-

İnsan düşünüyor: Sato onarımı, tarih sevgisi, ışık mühendisliği, bahçe mimarisini, opera ses ve müziği birlesip bu fevkâlâde âhengi, bu Fransız milletini meydana getirmiştir. Bizim tarihi eserler adına, bir öksüzlik hissi duymamak elde mi?

(Devamı var)