

No.

22 Nisan 1967

Akis (Ankara)

1

Piyes gördüm



Gyun : "Göktaşı" ("Der Meteor"); komedy, 2 bölüm.

Yazan : Friedrich Dürrenmatt.

Şeviren : Özdemir Nutku.

Tiyatro : Devlet Tiyatrosu (Büyük Tiyatro).

Sahneye koyan : Şahap Akalın.

Dekor - Kostüm : Refik Eren, Hâle Eren.

Oynayanlar : Ejder Akişik (N. Schwander), Gülseren Morgan (Auguste), Tekin Akmançoy (Schwitter), Muammer Esi (Muheim), Tülay Artuk (Olga), Erol Amaç (Jochen Schwitter), Baykal Saran (F. Georgen), Zafer Ergin (Prof. Schlatter), Nurten Gırginkoç (Bn. Nomsen) v.s.

Konu : Dürrenmatt bu son -Devlet Tiyatrosunda oynanan üçüncü oyununda, dram yapısı bakımından şaşırtıcı, -biçim olarak Ustinov'ı hatırlatan- bir teknik kullanıyor. Kahramanı Schwitter, öldüğü sanılan -hattâ resmen ilân edilen-, Nobel ödüllünü kazanmış ünlü bir yazar, canlıyor ve ilk işi, sefalet yıllarını geçirdiği atelyeye dönmek, orada karsılıştığı genç ve kabiliyetsiz ressamin yatağını -ve güzel karısını- paylaştıktan sonra, bavullarının içinde getirdiği milyonları da sobada yakmak ve dünya ile alay etmek oluyor. Kaçıtığı hastahaneden peşine düşen Rahibin, Doktorun, oğlunun, karısının, editörüünün ve eski ev sahibi vurguncu Muheim'in sözleri ve davranışları uzun bir hayat tecrübesinden sonra verdiği karamsar dünya görüşünü yadırgatmıyor: bu düzen artık bozulmuş, insanları mutlu kılmaya yetmez olmuştur. Dinî inançların, bilimin, ahlâk kurallarının iflâs ettiği, paranın, şöhretin insanı makineleşirdiği bir toplumda "kazanılan" hiçbir şeyin gerçek değeri olmadığına inanmıştır. Finalde, Bn. Nomsen'le olan sahnesinde, çağımızı en çok teşhir eden "boşluk" ve "hiçlik" duygusunu, en "yüksekte" olanlarla en "aşağıda" olanları bu duyguya karşısında eşit hale getiren "çıkma"yı duymuya çalışır.

Beğendiğim : Yazarın, en parlak, en başarılı hayatların ve mesleklerin -hatta kendi mesleğinin- "kirli çamaşırı"nın sahneye çıkarmaktaki cesareti. Şahap Akalının, oyunun fikir yönünü aydınlatma tutan, canlı ve dengeli sahne düzeni. Refik Erenin güzel -belki fazla güzel- dekoru. Başrolde Akmançoyun, Muheim'da Muammer Esinin, Olga'da Tülay Artukun, dişi Auguste'de Gülseren Morganın, Eleştirmeci'de Baykal Saranın, Doktor'da Zafer Erginin ölçültü, ahenkli oyunlarıyla çizdikleri ifadeli tipler. Özdemir Nutkunun akıcı sahne dili.

Beğenemediğim : Yaşlı rolleri oynayan sanatçılardan, yer yer, pek "yaşlandırmadıkları" sesleri ve bazı jestleri...

Sonuç : Komedi unsurları ziyan edilmeden trajik özü "duyurulmuş", başarılı bir oyun.

Naciye FEVZİ



Büyük Tiyatrodan "Göktaşı"

Ötüm yatağında aşk ve gerçek