

No.

7 Ocak 1967

Zafer (Ankara)



Devlet güzel San'atlar galerisinde ressam Nîmet Berdan'ın resim sergisi 4.1.1967 Çarşamba akşamı açıldı.

Yağlı boya tablolarında renk ve fırça hakkını açıkça gösteren Nîmet Berdan, açılışa gelen davetilerle ayrı ayrı meşgul olup, istenilen izahat engin bir heyecan, zarif bir mahcupiyet içinde verdi.

Açakoca'nın kayıkları, Venedik'in gondolları, yağız atlar üzerindeki dömdük askerleri, Penbe li sarı kırzantemleri, eski türk mitfleri pek güzelendi.

KİMLER VARDI?

Açılış töreninde gözüme ilisen davetlilere öncelikle eski D. P. Amasya milletvekili İsmet Ölgaçla eşti idi. İsmet Ölgaç şimdî ziyaretini yapıyordu.

Çalışma Bakanlığı müsteşarı Dr. Halit Ünal, Sosyal Sigortalar Genel Müdürü İlhan Altan, Toplum Zabıtası Müdürü Erol Gökçen, Aliver tabloları derin bir dikkatle seyrediyorlardı.

Yargıtay Daire Başkanları ve Feridun Müderrişoğlu, AP. Bursa Senatoarı Cahit Ortaç, Toplu Basın mahkemesi Başka ni Fayı Yücel de davetliler a-

Bayan Berdan'ın tabloları ...

rasındaydı.

Japon Sefareti müsteşar Yardımcısı Mr. Sinjuri de vardi. Yillardır Türkiye'de bulunan, Sinjuri her sanat hareketinde hazırda.

Ankara hastanesi müdürü şefi Dr. Nihat Anar, Sosyal Sigortalar Hastanesi hariciye Şefi Dr. Faruk İlhan, Yenişehir Disanseri başhekim Dr. İhsan Göknel, tıbbi konuları konuşurken bir yandan da tablolarındaki renk armonisinde dinleniyorlar di.

Devlet Konser Salonu müdürü Mükerrem Berk, ressam Osman İsmet Sarı, Etibank Şube Müdürlerinden Sıtkı Dinçer ve eşi Mefharet Dinçer de vardi açılışa.

Sanatçı Nîmet Berdan kadar heyecanlı biri daha vardı. Eşi Çalışma Bakanlığı müdürlerinden Kemal Berdan... Onda da derin bir şir zevki vardi. Ahmed Haşim'e ve Yahya Kemal'e sen derece hayrandı.

Bir köşede misafirler sohbet ederken Kemal Berdan da Devlet Konservatuari öğretim üyesi Nureddin Sevin'e Yahya Kemal'in «Uluk»larını anlatıyor du.

Ama benim gözlerim Kültür müsteşarı Adnan Ötüken'i aradı, doğrusu. Cnun güzel San'ata olan tutkusunu bildiğim için bu kadar sitemimi sanırım hoş görür. Şayet görseydim,

Devlet Güzel San'atlar galerisi'ni saat 18'e kadar değil 19'a kadar açık kalmasını fısıldardım. Malûm Ankara memur şehri. Daireler 17 de, birçok müessese de saat 18 de paydos ettiğin için, Serginin daha kalabalık bir vatandaş grubuna gelmesi sağlanmış olurdu.

Fakat gene de dikkate alınaca ğı kansı ile yazıyorum ve sergi açan San'atçılara ricası olarak ilettiyorum.

Nîmet Berdan'a da San'at hâyatında bol bol başarılar...

BÖLÜKBAŞI'DAN NOTLAR!

MP'nin eski Genel yeni «fahri» başkanı Osman Bölükbaşı'na «yaylal» havası iyi gelmiş. Eski sağlığına olmasa bile (esrisine) kavuşmuş.

Çarşamba günü Meclis'e pek

neşeli gelmiş ve Partisinin Kıbrıs'la, ikili anlaşmalarla ilgili olarak verdiği gensoru önergesi üzerinde konuşmuştu. Konuşmasının kesmek kimin hadidine? Elektriklerin bilesönmesi işe yaramamış. O gece konuşmuş. Ama daha önce Dışişleri Bakanı Çağlayangil konuşurken, Kıbrıs konusunda, Çekoslovak silahları bahsinde geliş bilgi verirken Bay Bölükbaşı oturduğu yerden (geride gen soru var kısa konuşun.) diye sataşmadada bulunmuş, olsun a efendim. Gensoru üzerinde kendi konuşacağı, gazete kupürleri, mektuplar okuyacağı için, Çağlayangil'in öyle de konuşması

doğru mu?

Bölükbaşı konuşurken cereyan kesilmiş, Meclis Jeneratörü aydınlatılmış ya, Osman Bey bir yandan bilmem kaç sahililik (480 ve 540 sahililik gensoru önergeleri gibi) konuşmasını okumuş ama ışık kâfi gelmediği için başkan Ok'u uyarıvermiş (!) «Emredin de ışıklar yansın Başkan» demiş.

Nureddin Ok ne yapsun? «Ben nim elimde ne var? Işıkların düşmesi kürsüde olsaydı yakardum.» diye cevap vermiş.

Lâkin bu uyarmayı (!) E.G.O. duymuş gibi o anda «çat» diye salınlın bütün ışıkları yanıvermiş. Bölükbaşı bu mucizesine (!) pek sevinmiş. «Tenkitlerimiz insanlara tesir etmiyor. Demekki anca makinelere söz geçirebiliyoruz» diyerek konuşmasına devam etmiş.

En çok (alkış) MP. lilerden, «Bravo» sesleri ise T.I.P. suradan gelmiş Bölükbaşı'na...

MP. eski lideri AP. ile CHP. ni aynı hızda göstermeye çalışırken, kendisi de İnnöni'ye ayınlı çizgi üstüne düşmemiştir mi? Hani İnnöni'nin bir vakitler söyleiği «Sizi ben bile kurtaramam» sözü varmış ya. Bölükbaşı da kıl payı farkla «yakasını kurtaramayacak» diye Çağlayangil'e sataşmadada bulunması ile İnnöni'nin hattında olduğunu gösteri vermiş.

Ona yakışır mı dersiniz?